

# Καρπαθιακή Ήχος

Έτος 40ο, Φύλλο 422, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004  
Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων (ΚΩΔ. 2902)

Κολοκοτρώνη 80, 185 35 Πειραιάς, Greece



Φθινόπωρο 2004

1944-2004: 60 Χρόνια Ελευθερίας

# 60 Χρόνια από την απελευθέρωση της Καρπάθου: Το τέρμα ενός μακρινού δρόμου.

Μου γράφεις για την Κάρπαθο να μη τη λημανόνω,  
πάντοτε να τη σκέπτομαι και πών να γυρίσω.

Αδύνατον δε λημανόν την όμορφη πατρίδα,  
Θερμάνεται τα στήθη μου κάποια κρυφή ελπίδα.

Πλως μία ημέρα θα ιδώ τη Μάνη μας Ελλάδα,  
ν' απλώνει την αγκάλη της στην πονεμένη σκλαβά.

Πλως είναι δυνατόν ποτέ ν' ξενερόψη ψυχή μας  
ν' ανέκεται μαρτύρια, στη σκλαβωμένη γῆ μας.

Οσον γα με, βαρυαλγή κάθε στιγμή και ώρα,  
να βλέπω αντίκρυ σε σκλαβιά, αγαπημένη χώρα.

Στα πέρατα της ζέντης γής είναι διασκορπισμένοι,  
όσοι να ζήσουν δεν μπορούν, δούλοι ταπενωμένοι.

Πάλι θαυμάζω τις ψυχές που με τη θέληση τους  
περνούν ζωή καρτερική στη σκλαβωμένη γῆ τους.

Μάρτυρες του καθήκοντος, Πατριδοσπλόβαται,  
προσέχετε τα παλαιά, ήθη μας, μή ξενάτε!

Εμμέτρος Απάντησης εις επιστολήν εκ Καρπάθου  
Γεωργίου Εμμ. Παναγιώτου (Μαστροπαναγιώτη)  
(Κρήτη, 1932)



Το μνημείο των πεσόντων στο Επαρχείο Καρπάθου

Συμπληρώθηκαν φέτος 60 χρόνια από την απελευθέρωση της Καρπάθου. Μήνες πρίν την υπόλοιπη Δωδεκάνησο, η Κάρπαθος απελευθερώθηκε με ίδιες δυνάμεις και διακύρωσε την θέληση της για την ένωση με την Ελλάδα. Τα γεγονότα του Οκτώβρη του '44 σημάδεψαν το τέλος μακρόχρονης υποδούλωσης του νησιού.

Τις μέρες αυτές, παντα τη σκέψη μας επιστρέφει στο μακρύ δρόμο αντίστασης των συμπατριώτων μας με αποκορύφωμα την εξέγερση της 5ης Οκτωβρίου 1944 στη Μενετές και την υπόλοιπη Καρπάθο. Πορεία αιώνων σε δρόμους δύσβατους, ανηφορικούς, με φάρο την ισχυρή ελληνο-χριστιανική ταυτότητα του νησιού μας, που πολλοί συμπατριώτες μας φόρονται να κρατάνε αναμένο.

Το θέμα μας είναι αντικείμενο μελέτης πολλών συμπατριώτων μας, όπως δείχνει και η θιβηλιογραφία που παραθέτουμε. Μόλις το καλοκαίρι που μας πέρασε, το ΚΚΕΠ (Καρπαθιακό Κέντρο Ερευνας κ' Πολιτισμού), αφέρωσε την Η' Πολιτιστική Συνάντηση στο θέμα αυτό. Κατα τη διάρκεια των φετεινών εορτασμών που τίμοσε με την παρουσία του ο αξιότιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, παρουσιαστήκε και το ογκώδες έργο του Δρ. Ντίνου Ε. Μελά πάνω στο θέμα. Τέλος, το αρχείο της "Κ.Η." είναι γεμάτο με δεκάδες σχετικά δημοσιεύματα και με μαρτυρίες πολλών από τους επιζόντες συντελεστές του '44.

Στο αφιέρωμα μας, συγκεντρώσαμε μερικά από τα γεγονότα, που δείχνουν τη διαχρονική-καθολική αντίσταση των Καρπαθίων εναντίον των κατακτητών. Πρόσωπα και περιστατικά που βοήθησαν να κρατηθεί αναμένος ο φάρος του ελληνισμού στο νησί μας. Οικολήρωση της πορείας της γεγονότας του '44, ενα ακόμη δείγμα της φιλοπατρίας και της ισχυρής ελληνο-χριστιανικής ταυτότητας των Καρπαθίων.

## 1912: Τέλος της Τουρκοκρατίας - αρχή της Ιταλοκρατίας

.. Η Μυθολογία αναφέρει ότι "η Κρήτη μεν Πατρίς των Θεών, Κάρπαθος δε εγέννησεν τους Τιτάνας"

Και πράγματι, Τιτάνες μόνον μπορούσαν να αντέξουν και να διατηρηθούν σε αυτό το πανέμορφο μεν αληθή τελείως απόμερο και απομονωμένο νησί, που επί τόσους αιώνας υπέκειτο εις τα επιδρομάς Ρωμαίων Γενοβέζων, Ενετών, των περιφήμων Σταυροφόρων Ιπποτών των Τούρκων μετα των Αλγερινών ήστοπειρατών και τελικώς των Ιταλών κατατακτητών ... [1]

Η νεότερη ιστορία της Καρπάθου είναι διάστιχη από μικρά και μεγάλα διαστήματα ζέντης κατάκτησης και κατοχής. Τελευταία αυτή των Ιταλών, που διαδέκτηκαν τους

Τούρκους το 1912. Στην αρχή φάνηκαν σαν σωτήρες, μα γρήγορα έδειξαν τις προθέσεις τους, να κρατήσουν τα νησιά για λιογαριασμό τους [3].

Στις 28 Ιουνίου 1919 υπογράφεται η συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία σφραγίζεται το τέλος του Α' παγκοσμίου πολέμου. Η Ελλάδα είναι με τους νικητές. Στις 16 Ιουλίου 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η συμφωνία Τιττόνι-Βενιζέλου, που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα δωδεκανησιακά αιτήματα. Η Ιταλία, με βάση την παραπάνω συμφωνία, παραχωρεί στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα.

Στις 28 Ιουλίου 1920 υπογράφεται από τον κορυφαίο Ελληνικό πολιτικό και πρωθυπουργό, Ελευθέριο Βενιζέλο, η θριαμβευτική, για τις ελληνικές θέσεις, συνθήκη των Σεβρών, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας κάθε δικαιώματος και τίτλου επί των νήσων του Αιγαίου, (Δωδεκάνησα) ενώ, με άλλη συνθήκη, την ίδια ημέρα, η Ιταλία παραιτείται, υπέρ της Ελλάδας, όλων των δικαιωμάτων και των τίτλων της επί των κατεχομένων υπ' αυτής νήσων του Αιγαίου [1a].

## 1920: Πρώτες ελπίδες για την απελευθέρωση



Μετά την συνθήκη των Σεβρών, σύσσωμη η Κάρπαθος απαιτεί την ένωση με την Ελλάδα. Εδώ οι κάτοικοι των Πυλών διαδηλώνουν την πίστη τους στην Ελλάδα [3].

«Λαμπρά μου κυανόλευκος, ο κόσμος σε ζηλεύει· κι όποιος ζητά παρηγοριά, 'νό σένα τη γηρεύει».

Το περιστατικό στη φωτογραφία εξιστορεί ο Ι. Μοσχούπης σε παπιότερο άρθρο της "Κ.Η." [4]:

... Το καμπαναριό ήτο ψηλό κι οι μαρμαρένες του κολώνες ήταν η μία κοντά στην άλπη που έπρεπε να κει κανείς πολύ στενή κορμοσταστά για να περάσει ανάμεσα .. Ξυπόλυτοι όπως είμαστε αντιστηλώναμε τα πόδια στις κολώνες κι ανεβαίναμε, αληθή σαν εφτάναμε στις σιδερένιες λάρμες δε μας χωρούσε το κενό για να περάσωμε. Σε μια σπιγμή ο Παπαδόπουλος που ήτο και από όλους πιο λιγνός έφτασε στα σίδερα και κατάφερε να «ξετρυπήσει». Εδεσε τη Σημαία και κατέβηκε ικανοποιημένος για το μεγάλο του κατόρθωμα. Την καμπάνα σαμπατέο μήτρα, που ανέμιζε με τον μπο

νεντινό αέρα και.. «δρόμο τώρα κακόμη να μη μας εσύ (δουν)»..».

Ο Βάσος ο Παπαδόπουλος ύψωσε τη σημαία εκείνη τη στιγμή, μα κάποιος άλλος είχε υψώσει μέσα στη ψυχή μας την Ελλάδα πιο μπροστά. Ισχες ότι ο δάσκαλος [Αντώνης Ασθλανίδης] που κοίταζε με τρόπο και κρυφό καμάρι απ' του σχολείου μας το παράθυρο προς το καμπαναριό.

**Οι ειλιπίδες για την απελευθέρωση απομακρύνονται με τη Μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάννης.**

Το αποκορύφωμα της ωμότητος των Ιταλικών προθέσεων έλαβε χώρα το 1926, όταν στην Ιταλική Βουλή ο Μουσοδίνι θρονοφώνησε ότι και ο τελευταίος βράχος των νήσων του Αιγαίου αποτελεί ακέραιο και αναπόσπαστο στοιχείο της "Ιταλικής Πατρίδος"!

... οι Δωδεκανησιακές παροικίες είχαν μεταβληθεί σε "ηφαίστεια ψυχών" και δημιουργούνταν ακόμη και παράτοιμες σκέψεις επαναστατικής μορφής. Ο Γεώργιος Παναγιώτου (Μαστροπαναγιώτης) σχεδιάζει ρίψη τορπιλών για να προκαλέσει ζημιές στις ιταλικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ ο Ιωάννης Μοσχούλης από τις Πυλίτες, ένα από τα δυναμικότερα στελέχη της Δωδεκανησιακής Νεολαϊστικής, παίρνει την απόφαση να μεταβεί στην Κάρπαθο και να οργανώσει πυρήνα αντίστασης.

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να προσεγγίσει, γητυώνοντας την σύλληψη και τα μανιασμένα νερά του Καρπάθου πελάγους, φθάνει τελικά στο νησί το Δεκέμβρη του '26. Συναντά ένα λιάρο εξαθλιωμένο, απογοτευμένο από την έκβαση της συνθήκης της Λωζάννης. Μιλώντας για τα σχέδια και τα οράματα της Δωδεκανησιακής Νεολαϊστικής, τους ανανεώνει την αισιοδοξία και τους εμπινεύσει την ελπίδα. Εκείνοι ανταποκρίνονται: "οι φίλοι μου φρόντιζαν να υπάρχει πάντα στην παρέα μιά έγκυος γυναίκα για να μπορούν να φωνάζουν άνετα 'ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ'!"

Εβδομάδες αργότερα οι Ιταλοί τον απειλούντουν, αντιλαμβανόμενοι τη δράση του. Καταφέγγει στην ελεύθερη Ελλάδα όπου συνέχιζε τον αγώνα του. Άν και δεν πέτυχε να δημιουργήσει επαναστατικό κίνημα στην Κάρπαθο, η επίσκεψη του ήταν σταθμός για τον αγώνα των Καρπαθίων. Πέτυχε να αναπτερώσει το ιθικό των σκλαβωμένων αιδελφών μας, προκάλεσε το ενδιαφέρον του Τύπου και της διεθνούς κοινής γνώμης και έδωσε την καλλίτερη απάντηση στον Μουσοδίνι [21].

## Αντίσταση στον κατακτητή

Σημαντική η συμβολή της εκκλησίας στη διατήρηση του φρονήματος των Καρπαθίων [3]. Ο τότε Μητροπολίτης Γερμανός, γράφει

14 επιστολές προς τις ελληνικές αρχές καταγγέλλωντας την καταπίσση και τους διωγμούς των Ιταλών κατακτητών. Αποκορύφωμα της δράσης του η επιστολή προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Woodrow Wilson το 1919! Μέσα από τις επιστολές αναδύεται ο φιλογερός πατριωτισμός και η αγωνιστική διάθεση του σεπτού ιεράρχη, που βοήθησε να συντηρηθεί τό όραμα των Καρπαθίων.



1936: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι της Ολύμπου διαδηλώνουν εναντίον της Ιταλικής απογραφής [6].

Στην απογραφή του 1922 ξεσκύνονται όλα τα χωριά. Στις Μενετές πρωτοστατούσαν γυναίκες με επικεφαλής τη δασκάλη Μαρίκα Χωρατατζή. Στο Απέρι η πάνδημη ειρηνική κινητοποίηση βάφεται με αίμα. Στο γεφύρι πέφτει νεκρός από τις σφαίρες των καραμπινιέρων ο Νικόλαος Νιοτής. Η οργή των κατοίκων ξεχειλίζει, κινούνται κατά των Ιταλών που πυροβολούν προειδοποιητικά και προς στιγμήν απειλείται γενική σφαγή. Το χωριό στρατοκρατείται και οι Ιταλοί θα υποχωρήσουν μόνο στην εκφοβιστική είδηση ότι οπλισμένο απόσπασμα από τις Μενετές ανεβαίνει σ' Απέρι [3].

Καθολική η αντίδραση των Καρπαθίων στα σχέδια των Ιταλών για την προσάρτηση του νησού, με αποκορύφωμα την απογραφή 1936. Πάνω από χίλιοι κάτοικοι της Ολύμπου συγκεντρώνονται στην μικρή πλατεία του χωριού και με σκούπες αγροτικά εργαλεία και αυτοσχέδια «όπλα» εμποδίζουν τους Ιταλούς να κάνουν την απογραφή. Ο δύμαρχος συλλαμβάνεται και εξορίζεται αιλήτι από το φρόνημα των κατοίκων δεν πτοείται [6].

Κατά την διάρκεια γλεντιάν, αξιοποιώντας το ποιητικό τους ταλέντο οι Καρπάθιοι, δεν παραθείπουν να υπενθυμίσουν την ελληνική τους ταυτότητα στον κατακτητή. Στην Όλυμπο αντικρύζοντας την ελεύθερη Κρήτη τραγουδούν:

Να' κα και γώ τη χάρη σου, Ηλία μου προφήτη,  
αφού ξυπνάς κάθε πρωΐ και καίρεσαι τη Κρήτη.

Τέλος ο πόθος των Καρπαθίων για την ελευθερία συνδιάζεται με τον στεναγμό του ξενοπεμένου, όπως φαίνεται και στις μαντινά-

δες του Γεωργίου Εμμ. Παναγιώτου στην αρχή του κειμένου [7].

## Η Ιταλική κατοχή σκληράίνει

Ακολουθεί η άνοδος του Μουσοδίνι και ο εκφασισμός της επικράτειάς του. Μεθοδεύεται ο εξιταλισμός των κατοίκων, διώξεις, εξόρισης, επιτάξιες αιλήτι και στην προώθηση της Αυτοκέφαλης Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Μακροπρόθεσμος στόχος η επιβολή του καθολικισμού.

Από το Ντοκυμαντέρ του κ. Εμμ. Α. Μελά και της Δόξης Νικολαΐδου, "1944 - 1994: 50 Χρόνια Μνήμης", η μαρτυρία του Ανδρεα Λάμπρου, μέλους της επαναστατικής επιτροπής Ολύμπου [2]:

«Ο Ντε Βέκκι (1937) ήταν ο σκληρότερος Διοικητής που πέρασε από τα Δωδεκάνησα. Αυτός θήλη να εξιταλίσσει τα νησάρια είναι δυνατόν εντός 24 ωρών, ενώ ο προκάτοχος του, ο Μάριο Λάγκο ποιτικός, διπλωμάτης κι αυτός εφήρμοζε το σύστημα του, κατά τρόπο ήποιο και μαλακό, χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις του πληθυσμού. Δηλαδή «μας ξύριζε με το μπαμπάκι» όπως λέγει ο κοσμάκης, ενώ ο Ντε Βέκκι -σου ήσει- από το 1912 μέχρι το 1936, είκοσι τέσσερα χρόνια που είναι οι Ιταλοί εδώ δι μιλάνε ιταλικά, διδάσκεται η ελληνική γλώσσα -τα κατήργησε όλα αυτά- και η δράση αυτή του Ντε Βέκκι, έφερε φυσικά και την αντίδραση».



Φωτογραφική αναπαράσταση του συνθήματος του Β. Οικονομίδη.

Πράγματι, η αντίδραση στην κατάργηση των ελληνικών στα σχολεία ήταν σθεναρή. Αποκορύφωμα, η πρωϊκή πράξη του δασκάλου Βάσου Οικονομίδη από τις Μενετές, που ορμώνεται από το ανθελληνικό αυτό μέτρο αποφάσισε να δράσει [8], [20]:

... επισκέφθηκε το καφενείο του χωριού το Βράδυ, γνωρίζοντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος που θα του εξασφάλιζε το καλύτερο δυνατό άλλοθι. Αφού φρόντισε να συνομιλήσει με τους πάντες ώστε να γίνει αισθητή η παρουσία του, αποχώρησε.

Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα μα μαρτυρίες γηραιότερων, έγραψε με μαύρη μπογιά στην Εκκλησία της Παναγίας των Μενετών «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Επιστρέφοντας, αφαίρεσε τα ίχνη μπογιάς από τα ενδύματα του και την οσμή της βενζίνης από το σώμα του. Γνώριζε πολύ καλά ότι το παραμικρό λάθος θα του κόστιζε τη ζωή του και κατ' επέκταση τη συνεισφορά του στον αγώνα. Με το πρώτο φως της επόμενης μέρας το σύνθημα έγινε αντιληπτό και εξόργισε τους Ιταλούς, και όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησαν αμέσως ανακρίσεις. Κλήθηκε και ο δράστης, ως συνήθης ύποπτος, που βεβαίως και δεν ομολόγησε παρόλη την εξοντωτική ανάκριση.

Η πράξη του αυτή, μέρος της αντιστασιακής του δράσης, αναπτύχθηκε σε μια περιόδο θριάμβου των κατακτητών. Ούτε η πείνα, ούτε η τρομοκρατία, ούτε καν το ανθρώπινο έντσικτο της αυτοσυντήρησης δεν ήταν ικανά να κάμψουν το πάθος του για την ελευθερία...

Την ίδια εποχή η συνεχής αγωνιστικόποτα των κατοίκων, η δίψα για ελληνική διδασκαλία και μόρφωση και η αγάπη των ξενιτεμένων για τον τόπο τους πετυχαίνουν μια αποφασιστική νίκη. Με χρηματοδότηση της Ομόνοιας Απεριτών της ΗΠΑ οι σχολές Απερίου στεγάζονται σ' ένα νεόδυμο τείτριο (το σημερινό Ενιαίο Λύκειο) και αναβαθμίζονται. Μεσούσις της Ιταλικής κατοχής η Κάρπαθος αποκτά ένα λαμπρό εκπαιδευτήριο, σύμβολο της ελληνικότητάς της [3].

## Η κατασκοπεία στα βουνά της Καρπάθου

Το κύκλωμα κατασκοπείας στην Κάρπαθο προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους συμμάχους, με πληροφορίες που διοχετεύει με ασύρματο στην Μέση Ανατολή. Καίριος ο ρόλος του Γεωργίου Ε. Παναγιώτου (Μαστροπαναγιώτη) [10] που με τα συνεχή του ταξίδια στην αποκομένη ιταλοκρατούμενη Κάρπαθο, κατόρθωσε κάτω από την μύτη των Ιταλών και Γερμανών να οργανώσει απόβαση συμμαχικών κατασκόπων.

Ο Σάμιος ασυρματιστής Κρασόπουλος αποβιβάζεται στο Μεσοχώρι και με συνοδό τον Χριστόφορο Λυτό, εγκαθιστά τον ασύρματο του στα Απελήλα. Χάρη σε αυτόν οι σύμμαχοι κατόρθωσαν να αποκόψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες Κρήτης-Καρπάθου-Ρόδου, κάνοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίων των Γερμανικών νυποομπών.

Πάνω από χίλιοι περίου Καρπάθιοι, που προόριζονταν για τις φυλακές της Γερμανίας διασώθηκαν ...

Ο Χριστόφορος Λυτός, κορυφαία φυσιογνωμία της Καρπαθιακής αντίστασης υπήρξε πραγματικά ήρωας [15]. Είχε χαρακτήρα



Ο Χριστόφορος Λυτός, κορυφαία φυσιογνωμία της Καρπαθιακής αντίστασης [15].

ορμητικό και αδάμαστο, άκαμπτο και θαρραλέο, αγνός και ένθερμος πατριώτης και μέχρι μανίας εραστής του Καρπαθιακού Βράχου και ιδίως της Βωλάδος.

Παράτολμος και περιπετιώδης -μικρός ακόμη- ριψοκινδύνευε στις τρικυμώδεις θάλασσες της κυρά Παναγίας και της Αχάτας, ψαρεύοντας, αψιφώντας βροχές και μπόρες. .. Από 18 ετών αναημβάνει δύσκολες αποστολές.. Κάθε αποστολή την θεωρεί ιερή και την εκτελεί με αυταπάρνηση και θρησκευτική ευπλάσεια.

Πρίν από το 1940 κρατείτο στον Αστυνομικό Σταθμό στο Απέρι ο Καρούλης, Έλληνας κατάσκοπος από την Κάλυμνο. Το πως ο Χριστόφορος συννεούθηκε με τον κατάσκοπο παραμένει άγνωστο. Το γεγονός είναι ότι δραπέτευσε το βράδυ από το κελλή του αφήνοντας την λάμπα αναμμένη και το επόμενο πρώι φυγαδεύτηκε με βάρκα από το Πρωνί των Πυλών πρός την Ελλάδα!

## 1940: Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα

Με την έναρξη του πολέμου, το νησί μας προσφέρει στην πατρίδα το πρώτο θύμα. Ο αεροπόρος Παναγιώτης Ορφανίδης πέφτει με το μονοκινητήριο αεροπλάνο του μετά από πολλές αποστολές πάνω από την Αλβανία. Η μπτέρα πατρίδα αναγνώρισε την θυσία του με την προτομή που του έκτισε στην ιδιαίτερη πατρίδα στο Απέρι και στο Εθνικό Πολεμικό μουσείο [11].

Τα νέα της επίθεσης των Ιταλών κατά της Ελλάδος φτάνουν γρήγορα στο νησί. Πολλοί πατριώτες φεύγουν με βάρκες για να πάνε να καταταγούν στη Δωδεκανησιακή Λεγέωνα. Μερικοί πνίγονται στα μανισμένα καρπάθια πέλλια, πολλοί τα καταφέρουν.

Μετά την κύρηξη του πολέμου, 308 συμπατριώτες μας, μέρος των τριών χιλιάδων Δωδεκανησίων εντάσσονται στο τάγμα των

Δωδεκανησίων εθελοντών υπό τον αείμνηστο συνταγματάρχη Κλαδάκη. Γεμάτοι ενθουσιασμό αναχωρούν για τα ειλικρινοσερβικά σύνορα, στα στενά της Κέλλης και τα υψώματα της Βεύνης. Στις 6 Απριλίου 1941, οι στεροφρακτές γερμανικές μεραρχίες, υποστηριζόμενες από χιλιάδες τάκνες και αεροπλάνα, βρίσκουν σθεναρή αντίσταση από τους μαχόμενους Δωδεκανησίους. Ψάλλοντας τον Δωδεκανησιακό ύμνο, σταμάτησαν τον εχθρικό κείμαρρο, που ανακάστηκε να παρακάμψει τα στενά της Κέλλης και να εισβάλλει δια μέσου της Κοζάνης [12].



Η προτομή του Παναγιώτη Ορφανίδη στο Απέρι

## Οι Γερμανοί κατακτητές

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1943 αποβιβάζονται



Γερμανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στα Πηγάδια [13].

στην Κάρπαθο χίλιοι διακόσιοι Γερμανοί, οι οποίοι σε διάστημα 2 ημερών, αιχμαλωτίζουν τους πέντε χιλιάδες Ιταλούς του νησιού. Κατά την μεταφορά τους μεγάλος αριθμός εξοντώνεται, ανοιχτά του Βρόντη. Η Γερμανική κατοχή είναι κατά πολύ σκληρότερη από

αυτή των Ιταλών. Δεκάδες Καρπάθιοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται και μεταφέρονται εκτός Καρπάθου [2].

Η περίοδος 1940-42 ήταν πολύ κρίσιμη, η πείνα και η εξαθλίωση αποτελούσαν την υπ' αριθμόν ένα μάστιγα, η υποστήριξη των συμμάχων ήταν ανύπαρκτη ενώ αντιθέτως το βάρος του κατακτητή εμφανές σε όλες του τις εκφάνσεις.

Κοντά στο τέλος του πολέμου, τρεις Μεσοχωρίτες, συλλαμβάνονται λόγω της πατριωτικής τους δράσης και παίρνουν το δρόμο για τη Γερμανία. Τελικά οι δύο κατέφεραν να δραπετεύσουν, αλλιώς ο τρίτος, ο Νίκος Λύκος, δεν τα κατέφερε. Με φρίκη αντικρύζει τις εγκαταστάσεις βασανιστηρίων στο Άουσβιτς και εναποθέτει τις του ελπίδες στο θεό. Την τελευταία στιγμή, όταν οι σύμμαχοι καταλαμβάνουν τη Γερμανία, διασώζεται [22].

## Βομβαρδισμοί πλήγτουν τα Πηγάδια

Καθ' όλο το διάστημα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αγγλικά πολεμικά πλοία και αεροπλάνα βομβάρδιζαν τα Πηγάδια. Εννιά Καρπάθιοι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ σπίτια καταστράφηκαν οιλοσχερώς ή έπαθαν σοβαρές ζημιές. Απ' όπους τους Καρπάθιους περισσότερο υπέφεραν οι Πηγαδιώτες και κατά μεγάλη χρονικά διαστήματα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και καταφεύγονταν σε άλλα χωριά.

Τον Σεπτέμβριο του 1942, μεταξύ Ρόδου και Σύμης, συμμαχικό υποβρύχιο βύθισε το πιλότο της γραμμής FIUME. Εκατοντάδες Δωδεκανήσιοι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ των οπίσιων και ο Γιώργος Κουμνενής. Στις 8 Ιανουαρίου 1943 σκοτώνεται σε βομβαρδισμό ο Νικόλαος Λυτός και τον Ιανουάριο του 1944 αγγλικά αεροπλάνα βομβάρδισαν την περιοχή της Ακρόπολης όπου σκοτώθηκε ο Δημήτρης Γ. Νιούτης, ο αδελφός του Καλλιόπη Καφεζή και ο νεαρός Γιώργος Μ. Οικονομίδης [8].

## 5η Οκτωβρίου 1944: Η εξέγερση στις Μενετές

Το 1943 ξεκίνησε η σταδιακή αποδυνάμωση της ιταλικής κατοχής, ενώ το συμμαχικό επιτελείο αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα να ελευθερώσουν τα Δωδεκάνησα. Με τη Βοήθεια των συμμάχων μεταφέρθηκε επιστολή στο διδάσκαλο και πρωτεργάτη της επανάστασης, Ιωάννη Θεοτίτη, που αποτέλεσε το εγερτήριο σάλπισμα για τους αγωνιστές της Καρπάθου. Το μόνυμα της συγκλονιστικό και ξεκάθαρο: «σκοπός μας να σας ελευθερώσουμε το Σεπτέμβριο. Εμπρός για τη Νίκη» [8].

Μετά από διαδοχικές ήττες, στα μέσα του '44 οι Γερμανοί οπισθοχωρούν ...

«Στις 6 Σεπτεμβρίου φτάσαμε με δύο μεταγωγικά πλοία "Ντονιτσίνη" και "Σάντα Μαρία" στα Πηγάδια. Λίγο μετά, ίσως μερικές μέρες μετά, παροπλίσαμε τον ιταλικό στρατό και καταλήφθηκε τον κόλπο των Πηγαδίων .. Τέλη Σεπτεμβρίου του 1944 είχε ετοιμαστεί ήδη η αποχώρηση: Διακόσια άτομα στο πλοίο μεταφέρθηκαν στη Ρόδο. Ο πρώτος πλόχος και οι επικεφαλής διασώθηκαν. Ο δεύτερος πλόχος καταστράφηκε από τους Αγγλούς, είκοσι περίπου χιλιόμετρα ανοιχτά της ακτής. Δύο-τρεις μέρες μετά, εμείς και οι υπόλοιποι Γερμανοί στρατιώτες εγκαταλείψαμε το νησί.» (Franz Bolt, γερμανός στρατιώτης [2]).

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου αναχωρούν και οι τελευταίοι Γερμανοί για τη Ρόδο. Στις Μενετές οι κάτοικοι επαγρυπνούν:

«Στις 4 Οκτωβρίου, την παραμονή της επαναστάσεως, είμεθα στην κάτω πλατεία του χωριού και βλέπουμε τη μοτοζάρη που ήταν εις το Βρόντη αραγμένη και τους τελευταίους Γερμανούς από ύδραντες και φεύγανε και ουζητούσαμε για την επανάσταση. Όλοι συμφωνούσαν εκεί, να κάνουμε την επανάσταση. Για όπλα συζητούσαν, μετά τους ήλεων



Μενετές 5/10/1944. Στην πλατεία το μοναδικό κανόνι των επαναστατών. Διακρίνονται ο Βασ. Δασκαλάκης, Ν. Ρουσάκης, Μιχ. Μαρής, Ι. Ηλιάδης, Ή. Παπαγιάννης [14].

εγώ: «όπλα υπάρχουν πολλά, όταν θέλετε να δείτε, αυτή τη στιγμή, να σας φέρω τρία όπλα που έκω εγώ εις το κελή από κάτω το σπίτι των δικών μου, κοντά από την πλατεία Βέβαια» και πάω και φέρνω ένα γκρα και παίζω και τρεις τουφεκιές από θραδύς» (Μηνάς Αντ. Μελέτης [2]).

«Εν τω μεταξύ ο Σοφοκλής κι ο Λάζαρος συνεννοηθήκαμε εκεί, ότι μόλις δουν και φύγουν οι Γερμανοί, να μας ειδοποιήσουν να πάμε απάνω στο χωριό να αρχίσουμε την επανάσταση. Αυτοί δεν ήθελαν. Περιμέναμε, ξημέρωσε, δεν ήθελαν οι ίδιοι. Είδανε ότι εφύγανε οι Γερμανοί και θεώρησαν καλό και στείλαν άνθρωπο μετά να μας ειδοποιήσει. Θεώρησαν καλό να πάνε Αρκάσα, Πιλήσ, Όθος, Βωλάδα, Απέρι, να ειδοποιήσουν τα χωριά ότι κηρύζαμε την επανάσταση». (Γεώργιος Σακελληάδης [2]).



Ο πρόεδρος της Ελλ. Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος καταθέτει στεφάνι στο τρώον της επανάστασης της Νήσης Οκτωβρίου στις Μενετές.

Στις 5 Οκτωβρίου πρωΐ, ... ένας ήπιας στόφουνας από 1500 περίπου ανθρώπους, έχει ξεχυθεί εις τους δρόμους και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια του ιερού Βράχου. Οι οιλίγοι ιταλοί του χωριού πρίν καθίστηκαν αντικρύζουν τα συμβαίνοντα αφοπλίσμενοι και αιχμάλωτοι. Ομοθροντίστια πυροβολήσμών και εκρήξεων κειροβομβίδων δονούν την ατμόσφαιραν. ... [16], [5]

«Συμμαζεύτηκε όλο το χωριό, χτυπούσαν οι καμπάνες έγινε διδούλογία, βγάλανε λόγους, πύρινους, εθνικούς, μετά έγινε συγκέντρωση σ'ένα κέντρο και εδιορίσθη μια οκταμελής επαναστατική επιτροπή. Κείνη την ώρα πήγαμε εγώ και ο Λάζαρος για να περιέλθουμε όλα τα χωριά και να τους ειδοποιήσουμε ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Εις τους Κάτω Ειρους συγκεκριμένα από δύο από τη πηγή ανέβαιναν οι Αρκασιώτες, μια ομάδα Αρκασιών, τριάντα, σαράντα πενήντα, δε θυμάμαι ακριβώς πόσοι περίπου τόσοι και οι πλησίοντα. Ανέβαιναν στις Μενετές, ενώθησαν με τους Μενεδιάτες, για να είναι πιο ενισχυμένη η Επανάσταση» (Σοφοκλής Οικονομίδης, μέλος αποστολής στην Αίγυπτο [2]).

Ακολουθούν οι συγκινητικές στιγμές της διδούλογίας [14]:

Με γοργό βήμα καθόλου συνηθισμένο για την πληκτία του, ανεβαίνει τα σκαλιά του ιερού Βράχου, ο ήλιος διδάσκαλος των Μενετών, ο αγαπητός και αηδημόντος παπά-Αντώνης ο εξ Ολύμπου καταγόμενος. Με καταφανή συγκίνηση φθάνει στο πέρυγον της Πλαναγίας όπου ο επαναστατημένος λιάσι των υποδέχεται με κραυγή

«Επανάστασι! Επανάστασι!»

Η ωραία μορφή του παπά-Αντώνην παίρνει μια έκφραση ικανοποίησης γιατί βλέπει μπροστά του το εθνικό παραθήρημα του λιασού που επι χρόνια δίδαξε ως διδάσκαλος και παπάς. ..

- Την σημαίαν! Την σημαίαν!

- Στο σεντούκι του ναού. . ακούγεται μέσα στο πλήθος.

Στο σεντούκι, εκεί όπου επι πολλή χρόνια

περίμενε, εκεί που με ιερότητα οι παπάδες και οι επίτροποι φύλαξαν, εκεί που ο λαός έστρεφε την προσοχή του και επροσεύχετο για μια άγια μέρα. . .

Εν τω μεταξύ σε όλα τα υπόλοιπα χωριά επικρατεί αναβρασμός και μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Σ. Οικονομίδης και ο Λ. Κοσμάς μεταφέρουν το μύνημα της επανάστασης στα χωριά, που το ένα μετά το άλλο όλα ξεσκύνονται.

Στο Απέρι, το πρώτη της ίδιας ημέρα αρχίζει η αμφισθήτηση της Ιταλικής κυριαρχίας με εκρήξεις και κωδονοκρουσίες, δίπλα στη κατοικία του Ιταλού Διοικητή Αμεντούνι στη Βαλαντού.

Όπως γράφει ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λ. Χιωτάκης [17], όταν πληροφορήθηκαν ότι οι τελευταίοι Γερμανοί άφοσαν την Κάρπαθο, νέοι του χωριού πήραν τα κρυμμένα τους όπλα και συγκεντρωθήκαν στο καφενείο του Παπαπλία. Ο Παπαπλίας ξεδίπλωσε μια μεγάλη μάλιστην Ελληνική Σημαία που της είχε κρυμμένη στο στρώμα του και την κρέμασε στο ταβάνι. Όθιοι γονατίσαν μπροστά στην Σημαία και ορκισθήκαν:

"Ελευθερία ή θάνατος!"

60 νέοι οπλίσθικαν με κρυμμένα όπλα και άλλα που έκλεψαν από τους ιταλούς ... Εκλέγεται Τριμελής Επαναστατική Επιτροπή που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Απερείου, αποτελούμενη από τους Φραγκίσκο Σακελλαρίδην ιατρό, Γεώργιο Λαμπρινό φαρμακοποιό και Γεώργιο Λ. Χιωτάκη δάσκαλο. Η επιτροπή αποφασίζει να ανοίξουν τα Ελληνικά Σχολεία και να προσληφθούν Έλληνες διδάσκαλοι.

**Οι διαπραγματεύσεις με τους Ιταλούς**



Η προτομή αγωνιστών της Καρπάθου στην Βωλάδα.

Οι ιταλικές αρχές έκπληκτες, σαστιμένες μπροστά στα όπλα και στην αποφασιστικότητα των επαναστατών, ανασυνάσσονται και απαιτούν αφοπλισμό τους! Εκείνοι απαντούν με ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στη Μητρόπολη από τον Κωστή του Πέρου Μακρή, τέλεση Παγκαρπαθιακής Δοξολογίας

και 'μολών λαβέ'.

Την ίδια μέρα (6 Οκτωβρίου) μετά τη δοξολογία εκπλήγεται η Κεντρική Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Χριστόφορο Σακελλαρίδην δάσκαλο και Γραμματέα της Ι. Μητρόπολης, Ιωάννη Οικονομίδην (Γιαναγά) Ιατρό, Φραγκίσκο Σακελλαρίδην, ιατρό, Ιωάννη Γιαννάκη Δικηγόρο και Δημήτριο Καπετανάκη, Δικηγόρο.

Στις επόμενες ημέρες αναγνωρίζεται η Κεντρική Παγκαρπαθιακή Επιτροπή από Μενετες-Αρκάσα και τα άλλα χωριά της Καρπάθου. Η Κεντρική Επιτροπή στην συνέχεια ξεκινά διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας επί των Νήσων Καρπάθου και Κάσου. Οι Ιταλοί αντέτειναν ότι σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις τα Νησάρια αυτά ανήκαν εις την Ιταλία και μας καλούσαν να σεβαστούμε τις συνθήκες!

Η επιτροπή προβάλλει την άποψη ότι με επαναστατικό Δίκαιο καταργήθηκε η Ιταλική κυριαρχία επί των νησών και τους καθεί να παραδοθούν. Πολύωρες και ολονύκτες διαβουλεύσεις συνεχίζονται για ημέρες με απειλές, μικροεπισόδια, φραστικούς καυγάδες ακόμα και μεταξύ των καρπαθίων ανυπόμονων και βιαστικών. Τελικά, τη νύχτα της 11ης προς την 12η Οκτ. 1944 στο Μητροπολιτικό μέγαρο Απερίου, οι Ιταλικές Αρχές υπογράψουν την παράδοση τους. Παραχωρούν όλες τις εξουσίες τους, στρατιωτικές, πολιτικές και διοικητικές επί των Νήσων Καρπάθου και Κάσου προς την Κεντρική Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή [17].

Το διάγγελμα της Επιτροπής προς τον Λαό της ίδιας ημέρας έχει ως εξής:

Δυνάμει του υπό χθεσινήν ημερομηνίαν συμφώνου μεταξύ των Μελών της Παγκαρπαθιακής Επιτροπής και των Επιτρόπων των Κοινοτήτων αφενός και των πολιτικών και στρατιωτικών Ιταλικών αρχών αφ' ετέρου καταργήθηκε η Ιταλική εξουσία εν Καρπάθω και Κάσω και η διοίκηση των νήσων τούτων περιέρχεται εις χείρας ημών οριστικώς. Επομένως οι Νήσοι Κάρπαθος και Κάσος είναι πιλέον Ελευθεροί και κατόπιν της κρύξεως της Ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος και της ανυψώσεως της Ελληνικής Σημαίας αποτελούσιν αυτά μέλος αναπόσπαστον του Βασιλείου της Ελλάδος.

Ο προσιώπος πόθος ημών εξεπληρώθη και η ημέρα της 11 Οκτ. αποτελεί τον πλέον βαρυσήμαντον σταθμόν εν τη ιστορίᾳ των Νήσων τούτων. Η Επιτροπή συγχαίρουσα τους πρωτεργάτας του επαναστατικού κινήματος, τας ενόπλους δυνάμεις Μενετών και Αρκασάς, αίτινες πρωτοστάτους εις την απελευθέρωσην και τας ενόπλους δυνάμεις όλων των άλλων Κοινοτήτων δια την γενναιότητα και την σωφροσύνην μεθ' ης διεξήθη και ευωδόθη ο αγώνας συνιστά και επιβάλλει:

Να τηρηθή η δημόσια τάξις αδιατάρακτος. Να τηρηθή η πειθαρχία πάνω προς την Επιτροπήν και προς τα εντεαθλέμα τη τήρησην της δημοσίας τάξεως όργανα των δήμων, άνευ ουδεμίας αντιστάσεως, ήτις θα τιμωρείται αυστηρώς. Να δειχθή απέναντι των ξένων άψογος στάσις και σεβασμός προς την ζωάνη, την τιμήν, και την περιουσία αυτών. Έκαστος πολίτης είναι υπόχρεως να παρέχει συνδρομήν και βοήθειαν εις τα όργανα της τάξεως όταν ζητηθή, αρνούμενος δε θα τιμωρείται αυστηρώς. Οι φέροντες όπλα καθ' οδόν, μικροί ή μεγάλοι και μη όντες όργανο, της δημοσίας τάξεως, οφείλουν μόλις ζητηθούν να τα παραδώσουν, άλλως θα τιμωρούνται αυστηρώς. Εξαιρούνται οι Δήμοι Μενετών και Αρκασάς, οι οποίοι μόνοι των θα κανονίσουν το ζήτημα αυτό.

Ζήτω η Ελευθερία!

Ζήτω η Ενωσις!

Ζήτω η Ελλάς!

Εν Απερείω τη 12η Οκτ. 1944

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φρ. Γ, Σακελλαρίδης, ιατρός, Χρ. Σακελλαρίδης, διδάσκαλος, Δημ. Καπετανάκης, δικηγόρος, Ιωαν. Μ. Γιαννάκης, δικηγόρος, Ιωάν. Μ. Οικονομίδης, ιατρός.



το μνημείο της Ιμμακολάτας στο Φοινίκη



η επιτύμβια στήλη της Ιμμακολάτας

## 10η Οκτωβρίου 1944: Η αναχώρηση της Ιμμακολάτας

Η Ιμμακολάτα, ένα μικρό καϊκι, σχεδόν μια μεγάλη βάρκα, τόλμησε να διασύσσει το Αιγα-πιακό Πέλιαγος ώστε να ειδοποιήσει εγκαίρως τους συμμάχους για την κατάσταση στην Κάρπαθο εκείνη την ιστορική στιγμή. Με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να φτάσουν ως το γενικό αρχηγείο της Αιγύπτου δίδοντας ποιότυπες πληροφορίες.

"L' Immacolata στα ιταλικά, είναι η άσπιλη, η αμόλυντη. Το επίθετο αυτό χρησιμοποιείται συνήθως ως κάποιος έμμεσος τρόπος αναφοράς στην Παναγία.

Το καϊκι αυτό, που για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ Καρπάθου και Κάσου, έφτασε στο τέλος, κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής να αποτελεί και μόνο με την εμφάνιση του, τον φόβο και τον τρόμο, ειδικά των Κασιωτών, γιατί ήξεραν ότι ποτέ δεν ερχόταν για καλό.

Πέρασαν από την Κάσο και προμηθεύτηκαν χάρτες και πυξίδα. Και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο: ένα τέτοιο ταξίδι με ένα τόσο μικρό σκάφος είναι ακόμη και σήμερα ένα δύσκολο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα!

Τιμή και δόξα λοιπόν σ' όλους εκείνους τους αιθινούς πατριώτες που έβαλαν τη ζωή τους στην κυριολεξία ως «ενέχυρο» ώστε να σπρώχουν τις εξελίξεις γρηγορότερα.

Έγραψαν μιαν ακόμη σελίδα στην ιστορία μας!

Επαρχος Καρπάθου κ. Κάσου κ. Ερωτόκριτος [18].

Ο Γεώργιος Χριστοδουλου μέλος αποστολής στην Αιγύπτο μαρτυρεί [2]:

«Περάσαμε καλά τη πρώτη νύκτα και τη πρώτη μέρα... τη νύκτα της δεύτερης μέρας μας κατέστρεψε τον ιστό με το πανί. Τα πετάξαμε στη θάλασσα αυτά και ελευθερώσαμε το σκάφος. Επειδή όμως ο καιρός εφρέσκαρε πολύ, κλείστηκαν στο αμπάρι οι υπόλοιποι και μείναμε δυο άτομα τρία -δε θυμάμαι καλά- αντέξαμε και περάσαμε τη νύκτα. Οι Αιγύπτιοι από την Αλεξάνδρεια μας πήγαν με αυτοκίνητα στο Αποκύρ, σ' ένα αντίσκοντο και τους επτά και μας πήραν στο γραφείο έναν-έναν και μας εξετάζαν. Αφού ετελείωσεν η ανάκριση την νύκτα, την αυγή μας πήγαν Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο. Εφθάσαμεν εδώ, πρωι-πρωί με αγήματα, τρόφιμα και έγινεν η κατάληψη του νησιού».

Ο Γεώργιος Χριστοδούλου, ο τελευταίος αλφαριθμητικά στην κατάσταση του πληρώματος ήταν και ο τελευταίος εν ζωή. Μετά τον θάνατο του η Ιμμακολάτα ταξίδευε στους ουρανούς...[19]

## 17 Οκτωβρίου 1944: Οι σύμμαχοι έρχονται στην Κάρπαθο

Στις 16 το βράδυ τα Αγγλικά αντιτροπιλικά «Τερψιχόρο» και «Κλήθελαντ» αναχώρησαν για την Κάρπαθο, όπου φτάνουν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Αγγλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κάρπαθο, που γίνεται σταθμός των Συμμάχων εις τα Δωδεκάνησα και στορ-



17/10/1944: από την υποδοχή των συμμάχων [2].

γική αδελφή υπό τα αγκάλια της οποίας εφίλοξενήθησαν πρόσφυγες εκ των άλιων νήσων τις οποίες εμάστιζεν η δουλεία και ο θάνατος. [16], [23]

Η κόρη του Γ. Χριστοδούλου κ. Ειρήνη Λάμπρου-Χριστοδούλου [19] θυμάται:

«Θυμάμαι με ζωηρά χρώματα την μέρα του γυρισμού του πατέρα μου μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα της Ιμμακολάτας και τους Συμμάχους. Ήταν νημέρα γιορτής και για εμάς και για όλη την Κάρπαθο. Εγώ ήμουν στην ομάδα υποδοχής που παρόλη τη φωτιά της εποχής, κατάφερε να παρασκευάσει ακόμη και γιλικά για να καθιωσορίσει τους συμμάχους μας. Η ψυχραιμία της μποτέρας μας είχε κάνει το ταξίδι το πατέρα να μοιάζει σαν κάτι το συνθισμένο. Μόνο όταν ακούσαμε τις αφηγήσεις του καταλάθαμε πόσο επικίνδυνο ήταν!»

Η είδοση για την απελευθέρωση της Κάρπαθου ταξίδευε σε όλο το κόσμο ...

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αγγλίας είπε τότε σε ραδιοφωνικό το μύνημα: "Οι επαναστάται της Καρπάθου εποιέμουν σαν Ελλήνες, ο δέ απελευθέρωσις της Νίσου δ' ιδίων αυτής δυνάμεων και άνευ οδεμίας έξω-δεν θοιθείας είναι ένα από τα τολμηρώτερα κατορθώματα της Ελληνικής Φυλής" [0]

Τά νέα κάνουν το γύρο του κόσμου από το BBC και τα ειδοσεογραφικά πρακτορεία. Ο Χριστόφορος Σακελληρίδης δηλώνει στο Associated Press [3]:

Ρώμη, 9 Δεκεμβρίου 1944 (AP): Ο λαός των νησιών της Καρπάθου και της Κάσου, στο νοτιότερο άκρο της Δωδεκανήσου έχει διακηρύξει την ενσωμάτωση με την Ελλάδα, αφού εκδίωξε όλες τις Ιταλικές αρχές, δήλωσε σήμερα ο Γραμματέας της Μητρόπολης των νησιών. Ο Γραμματέας ενημέρωσε αξιω-

ματούχους των Συμμάχων ότι οι κάτοικοι των νησιών είναι πεπεισμένοι ότι οι Βρετανοί θα θοιθήσουν την επιστροφή μας στην αγκαλιά της μποτέρας πατρίδας και την εκπλήρωση του πανάρχαιου ονείρου μας.

Η αγνή ελληνική ψυχή του καρπαθιακού λαού, σφυριπλατηθείσα εις τους αιώνας και διατηρηθείσα εθνικώς αμόλυντος ενώ κατακτηταί (ειδικώς οι τελευταίοι) με μεθοδικότητα και σοφία προσπάθησαν να αλλιώσουν την εθνική τους συνείδηση. .. [16]

## Ιστορική ανάλυση των γεγονότων

Το καλοκαίρι που μας πέρασε το ΚΚΕΠ (Καρπαθιακό Κέντρο Ερευνας κ' Πολιτισμού), διοργάνωσε την Η' Πολιτιστική Συνάντηση/Ημέρα του Μετανάστη, αφιερωμένη στα Ελευθερία της Καρπάθου. Εκπλεκτοί ομιλητές ανέπτυξαν γνωστές και άγνωστες ιστορικές πτυχές, μερικές από τις οποίες φιλοξενούμε στο αφιέρωμα αυτό.

Στον απόντο του συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΚΚΕΠ κ. Εμμανουήλ Α. Μελάς (καθ. Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης) και μελητητής της ιστορίας της Καρπάθου, είχε την καλωσύνη να απαντήσει σε μερικά καίρια ερωτήματα που του θεσαμε.

Πως εξεπλήθηκε η ιταλική κατοχή από το 1912 μέχρι και το 1944, σε σχέση με την καταπίεση των Καρπάθων; Ειδικά με την αρχηγία του De Vecchi και την εμφάνιση των Γερμανών;

Εξ αρχής ο στόχος των Ιταλών ήταν αποικιοκρατικός και ιμπεριαλιστικός, για να ενσωματώσουν τα Δωδεκάνησα στην ιταλική αυτοκρατορία,

Οι σκετικές μέθοδοι εντείνονται με την άνοδο του φασιστικού καθεστώτος. Δεν εφαρμόζονται διεθνείς αποφάσεις του 1920 (συμφωνία Tittoni - Βενιζέλου και Συνθήκη Σεβρών) για την παραχώρηση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Η πολιτική εξιταλισμού μεθοδεύεται επιτήδεια από τους δύο φασίστες κυβερνήτες (Mario Lago (1924-1936) κ' Cesare De Vecchi (1936-1940)):

\* Με την καθιέρωση της ιταλικής γηώσσας ως υποχρεωτικού μάθημα (1926), και κατάργηση ελληνικών σχολείων.

\* Με απαγόρευση της ορθόδοξης λατρείας, δρομολόγηση αυτοκέφαλης εκκλησίας, ίδρυση καθολικής αρχιεπισκοπής Ρόδου.

\* Με την εκφασισμό της νεοίτασις, ιταλικώς εποικισμούς στα μεγάλα νησιά, εφαρμογή ιταλικής νομοθεσίας και εφαρμογή ιταλικής ιθαγένειας.

\* Με παραγκωνισμό της αιρετής κοινοτικής αυτοδιαχείρισης, διοισισμό ιταλών εκπροσώπων.

\* Με οικονομική δυσπραγία, ανεργία, εξαθλίωση του λαού, επιβολή φόρων, χαμηλές τιμές προϊόντων, απαγόρευση σάκους επαγγέλματος χωρίς ιταλικό πτυχίο.

Η φασιστική προπαγάνδα, ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία, εντίνονται το 1943 με την άφιξη Γερμανών στην Κάρπαθο. Εκτελέσεις πατριωτών, επιτάξεις οικιών, ζώων και γεωργικής παραγωγής ρίχνει βαρύ ναζιστικό μανδύα πάνω στον λιμοκτονούντα πληθυσμό.

**Πώς τα διάφορα περιστατικά αντίστασης των Καρπαθίων, μερικά από τα οποία αναφέρονται στο αφιέρωμα μας, επηρέασαν τη συνείδηση των υποδουλωμένων Καρπαθίων; Ποιά η επιρροή τους στην έκβαση της Ιστορίας; Μπορούμε εμείς, 60 χρόνια αργότερα, να κατανοήσουμε την σημασία τους;**

Οι Καρπαθίοι, όπως και οι λιοποίοι Δωδεκανήσιοι, δεν έμειναν απαθείς μπροστά στις διεθνείς εξελίξεις και τις επιδιώξεις των Ιταλών. Παρέμειναν άγρυπνοι και προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, σφυροπλατώντας το αδιούλωτο φρόνημα και την πατριωτική συνείδηση που θα τους οδηγούσε αργότερα, τον Οκτώβρη 1944, στο ανδραγάθημα του παλλαϊκού επαναστατικού ξεσκωμού.

Προ και ενόψει της αφίξεως των Ιταλών (Máns 1912) ο κόσμος βρισκόταν σε κινητοποίηση (με συλλασπήτρια και δημοψηφίσματα) έτοιμος να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα, όπως η Ικαρία. Η τελευταία είχε εξοπλιστεί από ένα καϊκί φορτωμένο με όπλα που είχαν στείλει από τον Περιά οι πατριώτες Ιατροί Βάσος Βέργυν (από τη Βωλήδα) και Ιωάννης Μαλλαχίας (από την Ικαρία). Το καϊκί εξώπλισε την Ικαρία που απελευθερώθηκε, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην Κάρπαθο...

Στο σχέδιο μυημένοι ο Μητροπολίτης Καρπάθου Γερμανός Μονούδης, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλοι παράγοντες από ελληνικής πλευράς [24], που συνεχίστηκε μέχρι του ιλαρίστον το 1915. Στο τέλος του Πολέμου υπογράφεται η Συμφωνία Tittoni-Βενιζέλου στο Παρίσι (1919), που παραχωρεί τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Τότε ο λαός της Καρπάθου ξεσκώνεται υψώνοντας Ελληνικές σημαίες, υπογράφοντας δημοψηφίσματα, απαιτώντας από τους Ιταλούς να εφαρμόσουν τη συμφωνία. Δυστυχώς η Συνθήκη της Λαζάννης επανακατοχυρώνει τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία.

Σημαντική η αντίσταση στην απογραφή του '22, καθώς και σ' όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου, αντιστεκόμενοι με κάθε μέσο στη φασιστική πολιτική αφελληνισμού και εκλατηνισμού της θρησκείας τους [όπως αναφέρονται και στο αφιέρωμα].

Μεγαλύτερη σημασία είχε η αντίσταση του λαού στο διάστημα του πολέμου, ιδιαίτερα την εποχή της σκληρής Γερμανοκρατίας (9/1943-10/1944). Ριψοκινδυνεύοντας, πολ-

λοί συμμετείχαν στο κατασκοπευτικό δίκτυο των δύο Βρετανικών αποστολών στο νησί.

Της μιας μάλιστα επικεφαλής υπήρξε ο εκ Βωλάδος κατάκοπος Χριστόφορος Λιτός. Στην περιοχή Μενεών πολλοί άρχισαν να εξοπλίζονται με όπλα των Ιταλών μετά τη συνθηκολόγηση τους (9/1943). Δεκάδες οδηγήθηκαν στα μπουντρούμια της γκεστάπο στο Απέρι και βασανίστηκαν φριχτά. Αρκετοί εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς με την κατηγορία του σαμποτάζ.

Την εποποιία της αντίστασης υπαγόρευε η αρχέγονη ελληνική ψυχή τους και το φιλελεύθερό τους φρόνημα που τώρα το αισάλωνε η ιστορική συγκυρία και η συμμετοχή τους σε αντιστασιακούς αγώνες!

**Πώς η Πλαγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή και η Επαναστατική Επιτροπή των Μενετών συνεργάστηκαν στο να οδηγήσουν τους Ιταλούς στη συνθηκολόγηση;**

Η Πλαγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή (ΠΕΕ) διορίστηκε από εκπροσώπους, μεταξύ των οπίων και μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής των Μενετών (ΕΕΜ), συνήλθη στον Απέρι την επομένη της επαναστάσεως στις Μενετές (6/10) με σκοπό:

\* να εκφράσει το καθολικό και ομόθυμο φρόνημα και αποφασιστικότητα των Καρπαθίων για ελευθερία, αυτοδιάθεση και επιμονή στην ένωση με την Ελλάδα,

\* να διαπραγματευθεί τη συνθηκολόγηση των Ιταλών με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους και εί δυνατόν χωρίς ανώφελη αιματοχυσία,

\* να ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις την εξόριση ελληνική κυβέρνηση και το συμμαχικό στρατηγείο στην Αίγυπτο.

Πέτυχε και τα τρία, ευρισκομένη συνεχώς και κατ' ανάγκην σε συνεννόηση και συνεργασία με την ΕΕΜ και τα υπό τα διαταγάς της επαναστατικά στρατεύματα, που ήταν και τα μόνα που διέθεταν οι επαναστατημένοι Καρπάθιοι. Οι όποιες διαφωνίες ανεφύποναν ανάμεσα στην ΠΕΕ και την ΕΕΜ ωφέλισαν μάλλον τον αγώνα παρά τον έβλαψαν και είναι ποιλύ πιθανόν ότι αποτελούσαν προσεδιασμένο τέχνασμα με σκοπό μια πιο συμφέρουσα συμφωνία με τους Ιταλούς.

Έτσι, στην κοινή τους συνεδρίαση την 6η Οκτωβρίου στις Μενετές διεφώνησαν ως προς το όρο να εξακολουθήσουν οι Ιταλοί να φέρουν τα όπλα τους, που οι οπλαρχηγοί των Μενετών απέρριπταν άνευ συζητήσεως. Τρείς μέρες όμως αργότερα στην κρίσιμη συνεδρίαση με τον επικεφαλής των ιταλικών στρατευμάτων Αρμάντο Αμεντούνι, οι Ιταλοί παρεδόθησαν αποδεχθέντες τους όρους της ΕΕΜ και αφού προηγήθησαν οι εκφοβιστικές παρατεταμένες ομοβροντίες του επαναστατικού στρατού που είχε παραταχθεί έξω από την αιθουσα της συνεδρίασεως κατόπιν εντο-

λής της ΕΕΜ που είχε έτσι συμφωνήσει με την ΠΕΕ, προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους Ιταλούς.

Στο μεταέξ, στις 8 Οκτώβρη, είχαν αναχωρήσει για την Αλεξανδρεία, με εντολή και με έγγραφα της ΠΕΕ, οι εφτά ήρωες, πέντε από τους οποίους προέρχονταν από το έμψυχο υπίκο της δικαιοδοσίας της Επαναστατικής Επιτροπής Μενετών-Αρκάσας, δύο δε απ' αυτούς ήταν πρωτοκλασάτα στελέχη και οπλαρχηγοί του επαναστατικού στρατού.

Όλα εξελίχθηκαν κατ' ευχήν, στις 17 Οκτώβρη φτάνουν οι Άγγλοι, συλλημβάνουν υπερ τους διακοσίους Ιταλούς στρατιώτες, που στο μεταέξ είχαν παραδώσει ταόπλα τους στους επαναστάτες, και απελευθερώνουν το νησί (και την Κάσο) για πογαριασμό των συμμάχων και της Ελλήδος, που τρία χρόνια αργότερα θα την ενσωματώσει στον εθνικό κορμό.

Όλα τούτα με αφετηρία την επανάσταση της 5ης Οκτώβρη μέσα από τη χρήση και τελεσφόρο συνεργασία της ΕΕΜ και της ΠΕΕ.

**Ποια η σημασία της εξέγερσης των Καρπαθίων την 5η Οκτωβρίου για την έκβαση των γεγονότων, την εποχή μάλιστα που οι Γερμανοί εγκατέλειπαν την Κάρπαθο; Σε σχέση με το φρόνημα του Καρπαθιακού Λαού και την έκβαση της Ιστορίας εκείνες τι σημαίνει;**

Υπήρξε στην ψυχή του λαού η ενδεδειγμένη ψυχοθεραπευτική προετοιμασία και το κατάλληλη διαμορφωμένο φρόνημα το πρωί της 5ης Οκτωβρίου 1944. Κάποιοι ίσως να διερωτηθούν γιατί η επανάσταση δεν έγινε πριν από την αναχώρηση των Γερμανών. Πρόκειται για ιστορικά ασήμαντο ερώτημα. Η ιστορία διαμορφώνεται μέσα από τα γεγονότα όπως αυτά έγιναν. Όχι όπως θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Η επιλογή των αγωνιστών, όπως και κάθε άλλων αγωνιστών, διέπεται συνήθως από ρεαλιστικά κριτήρια για το εφικτό και το πιγότερο κόστος (εδώ σε αίμα). Το παράδειγμα του Λεωνίδα έρχεται μάλλον ως επιβεβαίωση παρά ως απόρριψη αυτού του κανόνα.

Διότι, τηρουμένων των αναλογιών, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει: «Αν ήταν μάγκας ο Λεωνίδας, γιατί δεν ποιήμποσε τον Ξέρξη στην πεδιάδα, αλλά προτίμησε τα στενά των Θερμοπυλών;». Εξάλλου, αυτό που προέκει δεν είναι τόσο η ημερομηνία της επανάστασης όσο η σημασία της για την Κάρπαθο, τη Δωδεκάνησο, την Ελλάδα, τους συμμάχους. Για την Κάρπαθο υπήρξε ίσως - πέραν από την ανάσα που πήρε ο πληθυσμός της εφά μήνες πριν την απελευθέρωση της υπόλοιπης Δωδεκάνησου - η σημαντικότερη στιγμή της Ιστορίας της- μια ηθική και εθνική νίκη, ένας θρίαμβος αυτοσυνειδοσίας και αυτοπροδιορισμού με βάση την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, που την απόκτησε δι' ιδίων δυνάμεων.

Η Δωδεκάνησος το δέχτηκε ως επίτευγμα

δικό της, προσβλέποντας προς την απελευθέρωση και των άλλων νησιών της, ενώ παράλληλα Βρήκε πεύτερο δικό της έδαφος να στείλει χιλιάδες σκλαβωμένα και λιμοκτονούντα παιδιά της που Βρήκαν φιλόξενη υποδοχή στην Κάρπαθο και έτσι επεβίωσαν. Η Ελλάδα άνοιξε την αγκαλιά της για να δεχθεί τα πρώτα δύο νησά της Δωδεκανήσου (Κάρπαθο, Κάσο) που υπέστερα από μακράων οθωμανική και ιταλική σκλαβιά άδευαν προς την εθνική τους αποκατάσταση.

Ο πόλεμος όμως δεν είχε ακόμη τελειώσει, και οι σύμμαχοι (όπως τα ειδοσιογραφικά πρακτορεία και ο ίδιος ο Ττώρτσιλ δύλωναν) θεωρούσαν την επανάσταση της Καρπάθου πρωική πράξη μεγάλης σημασίας για την έκβαση του πολέμου! Η σημασία της Καρπάθου οφειλόταν στη γεωγραφική της θέση και το βαρύ και επικίνδυνο για τους συμμάχους αμυντικό και επιθετικό της εξοπλισμό (χιλιάδες στρατού, πυρβολαρχίες, αεροδρόμιο, ραντάρ). Γι αυτό απεστάλθησαν επανηλημμένα κατάσκοποι, με σκοπό και την απελευθέρωση του νησιού, πράγμα όμως που τότε δεν επετεύχθη. Οι καρπάθιοι ωστόσο επεφύλασσαν έκπληξη. Τα κατάφεραν μόνοι τους.

## ΕΠΙΛΟΓΟΣ

"Ο αγώνας και η Επανάσταση είναι έργο όλων των Καρπάθιων. Όχι μόνο εκείνων που είχαμε το προνόμιο να ζήσουμε και να δράσουμε τον Οκτώβριο του 1944 και νωρίτερα αλλά είναι έργο και όλων εκείνων που πριν από μας υπέφεραν και αγωνίσθηκαν με διάφορους τρόπους, για να αποτίναχθεί η σκλαβιά, όπως οι Δεσποτάδες, οι Παπάδες, οι Δάσκαλοι, οι Γονείς και οι πρόγονοι μας που κράτησαν και μας μετέδωσαν αναμμένη τη φλόγα της αγάπης προς την Ελευθερία, προς την Ορθοδοξία, προς την Ελλάδα, προς την γήλωσσα μας και προς τα έθιμα μας..."

(Γεώργιος Λ. Χιωτάκης, Βουλευτής [17])

Το νησί μας όπως και όλα τα σημεία του ακριτικού ελληνισμού, έχει αναπτύξει με τα χρόνια, τις συνθήκες και τη μπότα των κατακτητών, ισχυρή εθνική και πολιτιστική συνέδοση. Είναι αυτή που οδήγησε όλους τους Καρπάθιους στα γεγονότα που εορτάζουμε σήμερα.

Σήμερα οι ίδιες ψυχικές δυνάμεις διπλασιάζουν το πληθυσμό του νησιού κάθε καλοκαίρι, μαζεύοντας καρπάθιους ξενιτεμένους από τα πέρατα της γής. Φέρουν νέους επικειρυματίες πίσω, που αψηφώντας αντίξεις οικονομικές συνθήκες και ανεπαρκείς υποδομές, πασχίζουν να δημιουργήσουν επικειρύσεις και να μείνουν στο νησί. Στρέφει τους νέους μας στην παράδοση, δημιουργώντας ρεκόρ νέων οργανωπαικών πλατών οργάνων, τραγουδιστών και μαντιναδόρων.

Είναι τελικά όλα αυτά που κάνουν το νησί

μας ξεχωριστό, όχι μόνο για τις φυσικές του ομορφιές, αλλά και σαν ζωντανός τόπος, κιβωτός της ποιλύχρονης ελληνο-χριστιανικής μας παράδοσης.

Το οιλιγοσέλιδο αφέρωμα μας, αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής προς την ιστορία του τόπου μας. Ο περιορισμένος χώρος, μας ανάγκασε να έμαστε αποφασισματικοί, αλλά επλίζουμε να καταφέραμε να αναδείξουμε στοιχεία της διαχρονικής-καθολικής αντίστασης των Καρπαθίων εναντίον των κατακτητών.

Προγραμματίζουμε στο εγγύς μέλλον να παραθέσουμε πλήρη κατάλογο της σχετικής βιβλιογραφίας και ζητάμε και τη δική σας συνδρομή.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στη συγγραφή αυτού του άρθρου.  
Κ.Η.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παραθέτουμε μερικές από τις πολυάριθμες πηγές γύρω από την πρόσφατη ιστορία της Καρπάθου, που χρησιμοποιήσαμε στο αφέρωμά μας.

[1] Μιά Ιστορική Μέρα, 5η Οκτωβρίου 1944, Παναγιώτη Κανονάρχου, Καρπαθιακή Ηχώ, Τεύχος 23, Οκτ. 1967.

[1a] "Πυλής 1920", απάντηση στο Φωτογραφικό Γρίφο της Καρπαθιακής Ηχούς, Αρχ. Καλλίνικος Μαυρολέων, Απρίλιος 2004.

[2] 1944 - 1994: 50 Χρόνια Μνήμης (Ντοκυμαντέρ), Επιστημονική Έρευνα Καθ. Μανώλη Μελά, Παραγωγή & Σκηνοθεσία Δόδης Νικολαΐδου, 1994

[3] Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Μιχάλης Γ. Μικρός-Μικροπανδρεμένος, Η' Πολιτιστική Συνάντηση/Ημέρα του Μετανάστη, Καρπ. Κέντρο Ερευνας κ' Πολιτισμού, Κάρπαθος, 2004.

[4] "Η πρώτη Ελληνική Σημαία στο καμπαναριό", Ι. Μοσχούλη, Καρπαθιακή Ηχώ, 1968.

[5] Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Δ. Στεφανοπούλου στην Κάρπαθο, Μεντές, 5/10/1999 (Έκδοσεις Δήμου Καρπάθου), 2003).

[6] Η Αντίσταση της Ολύμπου στα χρόνια της Ιταλοκρατίας, Δίσκος, Ιωάννης Παυλίδης, 1998.

[7] Εμμετρος Απάντηση εις επιστολήν εκ Καρπάθου, Γεωργίου Εμμ. Παναγιώτου, Karpathian Heritage, Νέα Υόρκη, 1978.

[8] "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ", εισήγηση της Χρυσάνθης Γ. Ζαράρη-Δικηγόρου, Η' Πολιτιστική Συνάντηση/Ημέρα του Μετανάστη, ΚΚΕΠ (Καρπ. Κέντρο Ερευνας κ' Πολι-

τισμού), Κάρπαθος 2004.

[9] "Βομβαρδίσμοι τα Πηγάδια", Εμμανουήλ Κασσώτης, χειρόγραφο, 2004.

[10] Κατασκοπεία στην Κάρπαθο, Γεωργίου Ε. Παναγιώτου (Μαστροπαναγιώτη), Karpathian Heritage (Καρπαθιακή Κληρονομιά), Λεύκωμα της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, Νέα Υόρκη, 1978.

[11] Η δράση του Παναγιώτη Ορφανίδη, χειρόγραφο, Φωτεινή Σταματάδη, Κάρπαθος, 2004.

[12] Στα δοξασμένα Χρόνια, Φραγκίσκου Επιτρόπουλου, Karpathian Heritage, Νέα Υόρκη, 1978.

[13] Μελαιχοχοιλική Άνοιξη, Μανόλη Κασσώτη, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Υπό έκδοση (2005).

[14] Όταν εκτύπωσε η Καμπάνα της Μεγαλόχαρης, Γ. Χατζονδημητρίου, Karpathian Heritage, Νέα Υόρκη, 1978.

[15] Ο σειμνότος Χριστόφορος Λατός, Μ. Μνηαϊδην, Karpathian Heritage, Νέα Υόρκη, 1978.

[16] 5η Οκτωβρίου 1944, Πανηγυρικός πλόγος, Νίνου Ε. Μελά, Καρπαθιακή Ηχώ, Τεύχος 10, Οκτ 1966.

[17] "Η Καρπαθιακή Επανάσταση της 5/10/1944 όπως την είδα και την έποισα ο ίδιος στο Απέρι", Γεώργιος Λογ. Χιωτάκης, άρθρο προς δημοσίευση στην Κ.Η. (επίσης εισήγηση στην Η' Πολιτιστική Συνάντηση/Ημέρα του Μετανάστη, ΚΚΕΠ, 8/2004).

[18] Χαιρετισμός του επάρχου Καρπάθου-Κάσου κ. Μιχάλη Ερωτόκριτου για την εξέγερση της Καρπάθου και την θρυλική «Μακολαττα», Φοινίκη, 2004.

[19] "Η Ιμακολάτα ταξιδεύει στους ουρανούς", Καρπαθιακή Ηχώ, 2003.

[20] Η Επανάσταση Καρπάθου 1944 (Β' έκδοση), έκδοση του Συλλόγου Απανταχού Μεντειατών «η Κοίμηση της Θεοτόκου», Πειραιάς 1953 (πρώτη έκδοση 1965).

[21] Η αποστολή του Μοσχούλη στην Κάρπαθο, το 1927, Ηλία Μ. Ματσάκη, Karpathian Heritage, Νέα Υόρκη, 1978.

[22] Οι περιπέτειες του Νίκου Λύκου, χειρόγραφο, Μανώλης Παραγωγός, 2004.

[23] Το Χρονικό της Νήσου Καρπάθου, από του Ιταλικού Πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940) μέχρι την ενσωματώσεως αυτής εις την Ελλάδα (1948), Μιχ. Μιχαηλίδης-Νουάρου, Πιτσιβούρον Πεννσυλβανίας (ΗΠΑ) 1951.

[24] «Ο Βενιζέλος και τα Δωδεκάνησα: μικρή συμβολή στην ιστορία της Ιταλοκρατίας Βασισμένη σε ανέκδοτα έγγραφα», Δωδεκανησιά Χρονικά τ. Στ', Μελάς, Μανόλης, 1979.